

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 20 nr. 2
April - juni 2009
Afgiftekantoor

Voorwoord

Beste lezers

Welkom bij alweer een nieuwe editie van het Contactblaadje.

In dit nummer vind je een lang verslag van Johan Venken die zich in Congo nog elke dag inzet om het leven van de lokale mensen te verbeteren. Dichter bij huis vinden we de vzw 'De Grijsze Kat', een jeugdbeweging die net iets anders is dan de andere jeugdbewegingen. We zijn bij de Grijsze Kat onder andere een nieuwe trap gaan betegelen.

Uiteraard besteden we ook al aandacht aan het komende bouwkamp dat voor het derde opeenvolgende jaar zal doorgaan in de buurt van Kortrijk, meer bepaald in 'De Heerlijkheid van Heule', een grote vierkantshoeve die dienst doet voor de vzw Oranjehuis.

Alvast veel leesplezier toegewenst en als je interesse hebt om deel te nemen aan het bouwkamp, aarzel dan niet om iets te laten horen !

De redactie



Voor de papierophalingen is elke helpende hand nog steeds welkom !

Nieuws uit het zuiden

Mijn verlofperiode hier in België zit er weer op. Het was niet al te lang, maar toch weer deugddoend. Ik kreeg de kans om weer heel wat mensen met wie ik jarenlang optrok binnen Telebouworde Neerharen te ontmoeten. Ik heb er ook nieuwe mensen mogen ontmoeten. Ik heb nog eens kunnen deelnemen aan een van jullie maandelijkse papierophalingen. Proficiat en bedankt aan jullie allen die Telebouworde nog altijd mee gestalte geven. Vandaar ook dat ik even de pen ter hand heb genomen om aan jullie allen toch een serieuze blijk van dank te laten geworden. We staan er misschien te weinig bij stil of we weten het gewoon niet hoe belangrijk deze dingen wel kunnen zijn. Het is nu toch al 10 jaar dat ik via Telebouworde Neerharen actief ben in verschillende projecten in Congo en meer bepaald in de stad Kananga en omstreken. Een van de aspecten waarmee ik mij probeer bezig te houden is een project rond duurzame ontwikkeling en dan meer bepaald met een project rond herbebossing. Een noodzaak waar we de dag van vandaag niet meer aan voorbij kunnen.

Als ik zo even de situatie probeer te schetsen. Kananga is een stad van ongeveer 1 miljoen mensen. Het merendeel van de plaatselijke bevolking leeft echter nog in het duister. De elektriciteitsmaatschappij SNEL levert nauwelijks stroom. Dagelijks enkel van 20 uur tot 24 uur. En dit nog niet eens aan 1% van de plaatselijke bevolking. De elektriciteit wordt overigens geproduceerd met generatoren op basis van mazout. Deze is echter ook enorm duur nl. 1,70 euro voor 1 liter waardoor ook de geleverde facturen in die mate van grote zijn. Tevens wordt zonne-energie nauwelijks of niet toegepast. De plaatselijke bevolking haalt hun energie vooral uit hout en houtskool. We dienen te noteren dat dagdagelijks dat potje moet gekookt worden voor al dat miljoen mensen.

Verder zijn er heel wat mensen die activiteiten ontwikkelen, zoals het branden van koffie en soja en mensen die zeep produceren. Ook wordt er meer en meer brood gegeten, dus veel broodbakkers. De stad breidt zich meer en meer uit. Er is de natuurlijke aangroei maar ook de vlucht van heel wat mensen uit het platteland naar de stad. Dit brengt met zich mee dat er veel gebouwd wordt en er dus veel vraag is naar baksteen. Baksteen geproduceerd in een systeem van veldovens maar dan uitsluitend gestookt met hout. Voor een oven van 10.000 stenen heeft men maar liefst 24 m³ hout of 48 volwassen acaciabomen nodig. Dit brengt mee dat er een enorme druk is op het leefmilieu. De houtgrens bevindt zich nu al op meer dan 40 km buiten de stad Kananga. Op dit ogenblik gaat men zo ver dat men de fruitbomen begint te kappen of volledig kaal te snoeien. Zo dragen in de maand november de mango en de avocado vruchten maar dit is zelfs geen reden om deze bomen met rust te laten. Maar men denkt er niet aan om bij te planten. Met alle gevolgen van dien.

Naar de plaatselijke bevolking toe moet er dringend aan sensibilisatie worden gedaan. De bevolking staat er voor open maar zij hebben weinig of geen middelen. Nu sinds een jaar of 4 zijn we een beetje rond deze problematiek beginnen te werken. Ook worden we er ons meer en meer van bewust dat we deze problematiek meer dan ernstig moeten nemen. De Verenigde Naties doet nl. voor het jaar 2009 een oproep om wereldwijd 7 miljard bomen te planten of 1 boom per aardbewoner. Bij deze dan ook een oproep aan al de lezers om toch ook ergens in de loop van het volgend jaar minstens één boom te planten. Zelf hebben we nu toch al in Kananga en omgeving een 25 hectaren bomen kunnen planten. En we willen natuurlijk verder dergelijke activiteiten blijven ontwikkelen. Want met ons herbebossingsprogramma kunnen we tevens zorgen voor :

- tewerkstelling en inkomen voor de plaatselijke bevolking, dus een stijging van hun koopkracht met een verbetering van de situatie van hun gezin tot gevolg
- de nodige productie van brandhout als energie zo onmisbaar in het dagdagelijkse leven
- de omvorming van onvruchtbare savannegronden tot vruchtbare landbouwgronden
- een bijdrage in de waterhuishouding, bomen houden het water vast voor de vele waterbronnen in de valleien
- het stopzetten van erosie en woestijnvorming
- een bijdrage in de strijd tegen het broeikas effect dat leidt tot klimaatwijzigingen
- een instandhouding van het ecosysteem.



Op de plantage werden bordjes geplaatst van de verenigingen die gesteund hebben. Zo staat er ook een bordje van Telebouworde Neerharen.

Wat de herbebossing betreft dit gebeurt met acacia, een snelgroeiende boom die na 7 jaar kaprijp is. Dankzij Telebouworde Neerharen hebben we nu bij de Provincie Limburg een aanvraag kunnen doen voor verdere herbebossing. Van Telebouworde Neerharen is geweten dat ze zich ook al verschillende tientallen jaren niet onbetuigd laat als we het hebben over duurzame ontwikkeling. Want de maandelijksse papierophalingen leveren daaraan toch wel een enorme bijdrage. Hoeveel bomen of laat het ons maar uitdrukken in ha bos zullen door deze activiteiten al niet gespaard zijn geworden van de kap. Tevens wordt een gedeelte van de opbrengst van het papier overgemaakt aan onze projecten ginds. Dit heeft dus meegeholpen aan de realisatie van de nu reeds aanwezige 25 hectaren. Nu kunnen we daar een vervolg aan breien want de aanvraag bij de Provincie Limburg kreeg een positief antwoord. Het zou gaan om een financiering gedurende 5 jaar met als bedoeling om minimum 57,5 ha of ongeveer 60.000 bomen te planten en te onderhouden.

Van die 57,5 ha is het de bedoeling 18,5 ha te realiseren op gemeenschapsgronden (gronden van de Staat, Kerk, Militair Kamp, Spoorwegen). In dat geval kost de realisatie van 1 boom ons 1 euro. Zowel de kweek als het klaarmaken van het terrein, het uitplanten en het onderhoud worden ten laste genomen. Verder zullen er 24,5 ha gerealiseerd worden op gronden van concessiehouders. Hier kost het realiseren van 1 boom ons 0,5 euro waarbij we enkel de kweek en het onderhoud ten laste nemen. Verder is sensibilisatie van groot belang en is het de bedoeling naar scholen toe te trekken. Wat dit betreft zouden we dan gaan samenwerken met een plaatselijke ONGD APRE. We zouden jaarlijks 20 scholen bezoeken waarbij we de sensibilisatie trachten te concretiseren door op terrein elke leerling minstens 1 boom te laten planten en te onderhouden. Met een gemiddelde van 15 leerlingen per school komen we dan op nog een realisatie van 3 ha op jaarbasis of 15 ha op 5 jaar tijd.

En wat dan met de fruitbomen vragen jullie zich misschien af. Ook wat dit betreft zullen we proberen de bevolking te sensibiliseren. Het is de bedoeling om met een mutshimobile, een karretje volgeladen met jonge fruitboompjes, van wijk tot wijk te trekken om mensen te overtuigen fruitbomen in hun percelen te planten.

Uiteindelijk nog even iets vertellen over toch wel een bijzondere boom die we op dit ogenblik ook volop aan het promoten zijn nl. Moringa Oleifera. Hij wordt bij ons ook wel de wonderboom genoemd. Het is een boom met enorme eigenschappen. Zowel de bladeren, als de wortels, als de zaden bezitten specifieke geneeskundige eigenschappen. Een voorbeeldje : 3 soeplepels moringapoeder (gemaakt van de bladeren van de boom) geconsumeerd per dag bezorgt aan een kind 42% van de nodige proteïnen, 310% aan vitamine A, 125% aan calcium, 41% aan potas van wat het nodig heeft per dag. Wat ijzer betreft bevatten de bladeren 3 keer zo veel ijzer

als spinazie. Verder hebben de zaden van deze boom de capaciteit om bevuild water te zuiveren. Toch ook wel belangrijk als we weten dat wereldwijd meer dan 1,3 miljard mensen op onze planeet het moeten doen zonder zuiver drinkwater.

En ik denk dat ik mag afsluiten en zeggen dat ondanks de crisissen die we meemaken en die er nog wel op ons af zullen komen dat een andere en betere wereld morgen tot de mogelijkheden kan behoren.

Tekst : Johan Venken

Uit de oude doos

In het Contactblaadje van juni 1993 vonden we het volgende tekstje terug. Het gaat over zich inzetten voor anderen. Zomaar. Omdat die andere het moeilijk heeft. Het hoeft niet veel te zijn. Een duwtje in de rug kan soms al genoeg zijn om de ander weer op pad te helpen. In de aanloop naar Pasen iets om over na te denken.

Begaan zijn met mensen

Op weg gaan met mensen

Ups en downs ervaren

Werken aan een betere wereld

Ons inzetten voor mensen in nood

Ramen en deuren openen

Dienend in het leven staan

En gelukkig zijn voor wat je kan betekenen voor je medemens!



Wist je dat ...

We op de papierophaling van 14 maart hulp hebben gekregen van onze vrienden uit Munte. Negen gasten en twee begeleiders hebben hun beste beentje voorgezet om honderden kilo's papier en karton op te halen.

Het een hele reis is om van Munte naar hier te komen en 's avonds weer terug.

We hen daar heel dankbaar voor zijn.

We ook alle andere medewerkers die zich inzetten bij de papierophalingen van harte willen bedanken voor hun inzet. Jullie verdienen allemaal een dikke pluim !

Monica geopereerd is aan haar arm. We wensen haar een spoedig herstel en hopen haar vlug terug te zien in De Sleutel.

Telebouworde Limburg op zaterdag 21 maart met 15 mensen heeft meegeholpen aan de Zwerfvuilactie in Lanaken.

We het zwerfvuil langs zo'n 25 kilometers wegen en straten hebben opgeruimd en vele kilo's afval van de straten verwijderd hebben.

Geert en Jef in januari en februari telkens een week naar Antwerpen zijn getrokken om Club De Grijze Kat te helpen bij de verbouwwerken. Ze hebben er betonnen trappen met tegels bekleed, vloertegels gelegd en vensterbanken geplaatst.

We ook dit jaar weer financiële steun van € 250 hebben gekregen van enkele onbekenden die onze werking een warm hart toedragen. Net als de vorige jaren hebben ze het geld verdiend door te gaan werken op de Kiezelfeesten in Uikhoven. Hartelijk dank daarvoor !

We weer in Kortesseem hebben gewerkt om de lokalen van de winkel verder in orde te krijgen.

Leden van de kernen van Hasselt en Heusden zijn gaan verven in de lokalen van de Voedselbank in Hasselt en ze hebben sanitaire voorzieningen gemaakt in Alken.



De Grije Kat

Club De Grije Kat is een vereniging in Antwerpen die zich inzet voor kansarme jongeren in Antwerpen. In 2006 ontvingen ze van het tijdschrift Inspiratie-magazine de Inspiratie-trofee. Wij laten jullie meelesen.

De Inspiratie-trofee gaat deze keer naar De Grije Kat in Antwerpen. Deze 'straatkat' laat zien wat de Kerk kan betekenen voor kansarme jongeren. Voorzitter Jo Dries, zelf al 25 jaar actief, vertelt.

"De Grije Kat werd opgericht door pater Jan Cuijle in 1945, de tijd van de vliegende bommen boven Antwerpen, een tijd van bittere naoorlogse ellende. Pater Cuijle had er zijn missie van gemaakt na de bominslagen te gaan kijken of hij nog overlevenden kon redden. Hij trof op de plaats van de ramp telkens straatjongens die kwamen kijken of er voor hen iets te rapen viel. Cuijle wist hun vertrouwen te winnen en richtte voor hen jeugdlokalen op in de kelders van het klooster van de paters redemptoristen in Hopland. Sommige jongens bleven er zelfs slapen, zo goot was de armoede."

Vanwaar het symbool van De Grije Kat ?

"Vlak na de oorlog waren de socialistische en communistische jeugdbewegingen in opmars met ronkende namen als 'de rode valken' en 'de roodborstjes'. De jongens vonden het wel leuk om daar een kat tussen te zetten. Grijs staat voor de kleurloosheid van de straat en van hun bestaan. Maar de straatkat, hoewel zonder adel of stamboom, is taai en kan veel verdragen. Ze verliest in de harde levensstrijd nooit de moed."

Is er nog altijd sprake van armoede ?

"Bij de kansarme jeugd van vandaag heerst nog altijd een grote geestelijke armoede. Op de eerste plaats door een gebrekkige scholing, maar ook het overaanbod aan informatie en impulsen stompt jongeren af en maakt hen oppervlakkig. De woningen in Antwerpen zijn serieus verbeterd door de sociale woningbouw, maar nog gebeurt het dat gezinnen hier drie keer per jaar verhuizen, op de vlucht voor schuldeisers. En anders dan vroeger richt De Grije Kat zich nu ook op vluchtelingen en allochtonen."

Waarin onderscheidt u zich van andere jeugdbewegingen ?

"Onze activiteiten zijn vergelijkbaar met die van andere jeugdbewegingen. Tijdens het weekend gaan we met de kinderen en jongeren op tocht, we zwemmen, knutselen, zingen en doen uitstappen. Feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen worden bij ons gevierd in familiale sfeer, met een toneel, een film of een themaspel. In de zomervakantie gaan we een week op

kamp. Met de jongeren trekken we wel eens naar het buitenland, naar Lourdes of Assisië.

We verschillen vooral van andere jeugdbewegingen wat het financiële aspect betreft. Kinderen betalen bij ons geen lidmaatschapsgeld en we vragen in de regel ook geen geld voor activiteiten. Een fietstocht kunnen we niet organiseren, want bijna niemand van onze leden heeft een fiets. Als we op kamp gaan, nemen we vanuit de organisatie slaapzakken, dekens, veldbedden en een extra voorraad kleding mee. Dat zijn luxegoederen voor onze kinderen. We zorgen dat onze activiteiten ook altijd beginnen of eindigen met een stevige maaltijd, zodat onze leden op zijn minst één keer per week goed hebben gegeten.”

Gaat er in jullie programma specifieke aandacht naar zingeving en levensbeschouwing ?

“Onze pater was een echte missionaris. Hij verkondigde zijn geloof, maar hij bleef even goede vrienden met wie dat geloof niet aanvaardde. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht hun religieuze achtergrond, maar we zijn wel een christelijke jeugdbeweging. We bidden voor en na het eten een onzevader. Zelfs moslims bidden dat mee, omdat het zo universeel is. Op kamp vindt er elke avond een bezinning plaats. Bij gelegenheid vieren we samen Eucharistie. En één keer per maand nemen we deel aan ‘Kinderen rond de bron’, een catecheseprogramma. Als moslims zien dat wij, christenen, ons geloof ernstig nemen, dan hebben ze daar alle respect voor.”

Wat is de belangrijkste les die jullie de jongeren willen meegeven ?

“We leren hun wat echte vriendschap is en opkomen voor elkaar. Er heerst een sterke verbondenheid in De Grijze Kat. Het christelijke aspect wordt niet in een apart vakje gestopt, maar uitgediept in onze activiteiten. Als je met de bron in contact blijft, straalt dat uit en wordt het werkelijkheid. In de jaren 1979-1980 moest De Grijze Kat ‘pluralistisch’ worden om van de overheid subsidies te blijven krijgen. We hebben toen, tegen de stroom in, voor onze eigenheid gekozen, al was dat geen gemakkelijke weg.”

Wat willen jullie in de toekomst nog realiseren ?

“We willen onze jongeren vorming voor het leven geven, door met hen in gesprek te gaan, hun eigenwaarde op te krikken en hun kansen te geven verantwoordelijkheid op zich te nemen in de werking van onze club. Onze jongeren hebben die vriendschapsbanden van de club nodig om sterk te staan in hun leven en relaties van allerlei aard te durven aangaan.” Naast de jongerenwerking is er ook een maandelijks voedselbedeling voor behoeftigen en alleenstaanden.

Bron : Inspiratie-magazine, april 2006

Uitnodiging bouwkamp Heule

Net als de vorige twee jaren gaan we ook dit jaar weer op bouwkamp in Heule (Kortrijk). We gaan er werken van 13 juli tot 1 augustus voor de vzw Oranjehuis, een vereniging die hulpverlening biedt in de bijzondere jeugdzorg.

De oude vierkantshoeve, bekend als de "Heerlijkheid van Heule", zal er verder worden verbouwd. Er komen gastenverblijven voor crisisopvang van jongeren of gezinnen, er zal opleiding gegeven worden in houtbewerking, opleiding smid en bouw en er komen biologische landbouwactiviteiten.

Naast het werken kan je er ook kennismaken met de boer en de boerin van de Heerlijkheid, de vele vrijwilligers van Heule en omstreken die de vzw een warm hart toedragen, het West-Vlaamse dialect, de lokale gastronomie, Erika de ezel, ...

Wil je graag meekomen, voor de hele periode of enkele dagen ? Laat dan iets weten aan Jef Gerets (089/71.56.87). Hij kan je ook praktische informatie geven over wat je moet meenemen en hoe je er kan geraken. We vragen je om in te schrijven voor eind juni 2009.

Familienieuws

Overlijden

*Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
Voor altijd in ons hart*

Op 23 maart 2009 overleed Maurice Willime op. Wij kenden Maurice van het bouwkamp in Hove in 1978. We bouwden daar een huis met fietswerkplaats voor de opleiding van jongeren die moeilijk aan werk geraken. Maurice was de drijvende kracht achter dit project en de begeleiding van deze jongeren.

Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

Agenda April - juli 2009

Zaterdag 11 april 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 9 mei 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 13 juni 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorsem

Zaterdag 11 juli 2009, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Opgrimbie, Uikhoven en Boorsem

Maandag 13 juli tot zaterdag 1 augustus 2009

Bouwkamp "Hof van Heule" in Heule (Kortrijk)

Voor info en inschrijving bel Jef Gerets 089/71.56.87

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !
Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 juni 2009**.

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?
Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !
Rekeningnummer 735-3620362-19



Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be
info@telebouworde.be
Rekeningnr.: 735-3620362-19

De Sleutel
Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen
Jef Gerets
Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt
Jan Reyskens
Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden
Permanente Bouwgezellen
Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

www.bouworde.be
Tiensesteenweg 157, 3010 Leuven
016/25.91.44

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be
Tiensesteenweg 157 bus 2, 3010 Leuven
016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :
Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be